

Verslag van de Lourdesreis van de HH. Petrus en Paulusparochie 26 september - 2 oktober 2024



Soms heb je de stroom mee in het leven, alles loopt gemakkelijk en vlot. Maar soms moet je stroomopwaarts en is het zwaar en moeilijk.

Dag 1

Onze vlucht gaat om 13.50 uur. Ik reis met de bus van Mariënheem mee naar Weeze. Het is heel vroeg, het regent, maar we komen veilig en ruim op tijd aan in Weeze. Als de groep uit Mariënheem al in de lucht zit, checkt Wolvega in. Ik maak kennis met Cisca mijn naamgenoot. Gelukkig vinden we haar zoekgeraakte ID-kaart weer terug in het zijvakje van haar tas. Ze mag mee en ik had haar, samen met haar vriendin Koba, voor geen goud willen missen deze reis!

Ik schud mensen de hand en stel me voor als aspirant-hotelleider. Een rol die ik nog nooit heb gehad maar, zo zeiden anderen, me goed zou passen. Op wat kleine turbulenties na komen we goed aan in Lourdes. Als we Lourdes binnen rijden zingen we het Ave Maria. Snel de sleutels van de kamers uitdelen, koffer op de kamer en door naar de openingsviering in de Bernadettekerk. Daarna met alle Nederlanders door de grot. Wat is het er druk! Om 19.00 uur het avondeten. Rust. Fijn om even uit de hectiek van de dag te komen. Voor mij, maar ook voor alle pelgrims uit onze groep. Na een drankje duikt iedereen er vroeg in. Ik voel gelijk: dit is een leuke en lieve groep. Mijn ogen vallen dicht en ik val in een diepe slaap.

Dag 2

Mijn dag begint vroeg. Ben wakker en de grot roept. Al mijmerend loop ik ons hotel uit, niet wetend wat me te wachten staat. Er is al veel drukte op het heiligdom in deze vroegte. Even rustig bij Maria zitten lijkt vanochtend niet te lukken, want er is al een viering bezig bij de grot. Dan maar wat rondlopen. De rivier de Gave, die vrij hoog staat, stroomt als een dolle. Zo gaan mijn gedachten verder. Soms heb je de stroom mee in het leven, alles loopt makkelijk en vlot. Maar soms moet je stroomopwaarts en is het zwaar en moeilijk en gaat het niet zo makkelijk. Teruglopend naar het hotel denk ik na over mijn leven en het terug in Lourdes zijn. Ik ben dankbaar.

Op tijd zit ik aan het ontbijt. Het smaakt me goed. Langzaam druppelt de groep binnen. We wisselen de eerste Lourdes verhalen uit. Na een mooie viering aan de grot (gelukkig geen regen die voorspeld was) gaan we met een groepje naar het baden, dat veranderd is ten opzichte van eerder (voor corona). Niet meer helemaal ondergedompeld worden, maar alleen de handen, het gezicht en een slokje drinken van het Lourdes water. Mooi momentje. Ik voel dat ik nu pas echt in Lourdes ben. Velen vinden dit met mij een mooi moment. Het begint te regenen en we gaan in snel tempo naar ons hotel, waar de lunch op ons wacht.

's Middags gaan we met de groep de kleine kruisweg lopen. Het regent nog steeds. We besluiten de kruisweg in de ondergrondse te doen. Prachtige schilderijen (staties) van glas liggen over elkaar. Helaas is er ook een Italiaanse viering gaande. De Italianen zijn zo luidruchtig aanwezig, dat de pastoor en Peter niet of nauwelijks hoorbaar zijn. Zij storen zich aan ons en wij aan hen. We besluiten geruisloos verder langs de staties te gaan. Buiten is de regen opgehouden en besluiten we alsnog de kleine kruisweg een stukje mee te pakken. We zingen wat en bekijken de marmeren staties. Het wordt fris en rond 16.30 uur duiken we de Bernadettekerk in voor de viering van barmhartigheid. Ik vind de preek helder en duidelijk. Fijn, ik hou ervan. Ik laat me inspireren om ook te biecht te gaan na een gesprekje met pastoor Tjitze Tjepkema. Ik moest het zien als het ontvangen van een douche ... daarna ben je fris en helder en schoon.



's Avonds regent het nog steeds. De bikkels onder ons sluiten zich aan bij de lichtprocessie. Drijfnat komen we terug. Licht was er niet. Ik weet niet of het door de biecht kwam maar die douche waar de pastoor het over had, die heb ik gekregen!

Dag 3

Om 6.00 uur loop ik de grote kruisweg.

Om 10.30 uur hebben we een eucharistieviering in de Bernadettekerk. Pastoor Tjepkema gaat voor in de overweging. Hij vertelt over een dierbare rozenkrans bidden, iets wat we eigenlijk in het dagelijks leven te weinig doen. Lourdes vasthouden... 's middags leidt gids Peter ons over het heiligdom. Hij weet veel en vertelt ons alle ins en outs over de grote drielaagse basiliek. Met een klein groepje genieten we daarna op het balkon van het accueil (ziekenhuis). We hebben een prachtig uitzicht. We genieten heerlijk van het zonnetje dat vandaag schijnt. Om 17.00 uur sluiten wij aan bij de sacramentsprocessie. Sommigen van onze groep staan langs de route en de rest loopt mee. Wij staan in de processie met onze neus vooraan. Het is een prachtig geheel. We genieten van alles wat er gebeurt en te zien is. De prachtige gezangen zijn over het hele heiligdom te horen. Ik vind dit altijd een van de mooiste momenten in Lourdes. 's Avonds vrij. Ik besluit om nogmaals mee te lopen in de lichtprocessie. Pastoor Tjitze is heel enthousiast en zingt luidkeels in alle talen mee. Alle mensen om hem heen stimuleert hij om vooral ook mee te zingen! Drankje en naar bed.

Dag 4

We gaan vroeg de grote kruisweg lopen om 6.15 uur! Een aantal van ons loopt mee. Het is een prachtige heldere ochtend. De hemel staat vol sterren en er is een mooie maan. Het is nog donker als we beginnen en de zon is al op als we teruglopen naar het hotel. Er wordt gezongen, gesproken en we bekijken de prachtige beelden van de staties. Erg mooi. Dan ontbijt. Een paar mensen moeten op tijd zijn, omdat ze gaan zingen in de internationale viering in de Pius X basiliek. Het is een zeer grote en imposante viering met veel mensen van over de hele wereld bij elkaar. De mensen in een rolstoel hebben weer mooie plekken vooraan in de kerk. Na de kerk lekker koffie drinken. De broodnodige ontspanning:). 's Middags vrij! We doen wat we zelf willen. Sommigen willen wat winkels bekijken en anderen doen even een dutje. Ik zoek een lieve vriend op, die deze week in Lourdes is, Ferdie.





We doen wat we zelf willen. Sommigen willen wat winkels bekijken en anderen doen even een dutje. Ik zoek een lieve vriend op, die ook deze week in Lourdes is, Ferdie. Om 16.30 uur is de viering van de handoplegging. Mooie preek. Bij de handoplegging voel ik dat Annie (mijn overleden schoonmoeder) dichtbij is en dat ze het goed maakt. Ik word geraakt. Ik heb haar nog steeds zeer lief. Even een drankje in de stad voordat we onze tweede warme maaltijd van de dag gaan nuttigen. Vanavond lopen we de lichtprocessie nogmaals met onze groep, maar nu met prachtig weer! Velen van onze groep hebben een mooie taak tijdens de processie: kaarsen dragen of het kruis. We zingen met z'n allen: Avé, Avé, Avé Maria. Het was een lange, maar mooie dag.

Dag 5

Dag van de excursie. Vanmorgen gaat de wekker om 6:30 uur. Natuurlijk ben ik al wakker ... ontbijt en met de bus naar Cité Saint Pierre. Riekie is een schat. Een paar dingen liepen anders dan gepland, maar dat mag de pret niet drukken. Het is een prachtige omgeving en een nog mooier initiatief. Lunch in het hotel. 's Middags met de bus naar de Gavarnie (Pyreneeën). Het is boven prachtig en het is nog steeds erg mooi weer. Ik ga deze excursie mee met Patrick van een andere groep. Even zien hoe hij het doet. Na het avondeten brengen wij onze parochiekaars weg naar het heiligdom. We steken ieder een of meerdere persoonlijke kaarsen aan. Op de achtergrond klinkt het Avé van de lichtprocessie. Iedereen wordt geraakt. Fijn om het samen te doen. We drinken nog een borrel na in het hotel. Het was weer een lange, maar mooie dag.

Dag 6

Ik spreek nog even af met Ferdie. Nog even in het donker bij de grot, Maria groeten. We lopen nog een rondje op het heiligdom. Op de brug gooi ik de steen die ik meegenomen had uit de Pyreneeën, in de Gave. Ik laat hier iets achter en mijn rugzak voelt lichter. De steen blijft hier in Lourdes en dat voelt goed. Ontbijt, slotviering, rondje door oud-Lourdes, lunch in het hotel en dan beginnen we aan onze terugreis. Terug naar ons fijne gezin en alle lieve mensen in Nederland. Ik ben even uit het dagelijks leven getrokken. Hier in Lourdes is het een beetje thuiskomen voor mij. Ik hoop dat ik de lieve en fijne mensen uit de Petrus en Paulusparochie zich ook een beetje thuis heb laten voelen op deze bijzondere plek: Lourdes, een plek waar de hemel de aarde raakt.

Avé, Ciska Derks.

Lourdes,
een plek
waar de
hemel de
aarde
raakt.

