

Eeuwfeest H. Fredericuskerk Steggerda

1921-2021



Voor wie? Iedereen! Jong en oud. Dorps- en kerkgemeenschap van Steggerda, de naburige dorpen en omstreken en een ieder die zich welkom voelt.

Waarom? Viering van de bouw van de H. Fredericuskerk 100 jaar geleden en de wijding ervan op 25 december 1921.

Informatie kunt u vinden op: www.petrusenpaulusparochie.nl

<p>Vrijdagavond 16 september 2022</p> <p>Wat? Feestavond! Hoe laat? 19.30-24.00 uur Waar? Parochiehuis 'De Landerije' Steggerda</p>	 <p>Gezellig samenzijn met alle dorps- en buurtgenoten/(oud)parochianen onder het genot van een hapje, drankje en dansje.</p> <p>Met muziek van DJ Ivar Groenendijk! <i>Consumpties via muntverkoop!</i></p>
<p>Zaterdag 17 september 2022</p>  <p>Wat? Fakkeloptocht, Lezing geschiedenis, Bezichtiging H. Fredericuskerk en locatie Overburen/oude R.K. begraafplaats, Kinderactiviteit.</p> <p>Hoe laat? Start 14.00 uur. Einde 17.00 uur. Waar? Start Overburen, Steggerda Overige activiteiten vinden plaats bij H. Fredericuskerk</p>	<p>Belangrijk: Parkeer auto's en fietsen bij de kerk aan de Pepergaweg en loop dan naar het startpunt, Overburen.</p> <p>14.00 uur: We zullen met zijn allen, jong en oud, in een feestelijke optocht symbolisch 'het licht' middels fakkels van Overburen, vroegere R.K. kerk, naar de huidige H. Fredericuskerk brengen.</p> <p>Hierna is er gelegenheid om onze mooie Fredericuskerk en tentoonstelling over de kerk te bezichtigen. Ook zal er een korte geschiedenis verteld worden over de locatie R.K. Overburen en onze huidige Fredericuskerk.</p> <p>Tevens is er voor de kinderen een kleurwedstrijd en een speurtocht en zal er voor iedereen een ijsje van de Saks zijn!</p>
<p>Zondagmorgen 18 september 2022</p> <p>Wat? Eucharistieviering o.l.v. Mgr. Ron van den Hout, bisschop Groningen/Leeuwarden Hoe laat? Viering om 09.30 uur Waar? H. Fredericuskerk Steggerda</p>	<p>Een feestelijke Eucharistieviering met het Ceciliakoor en koor 'Idem Dito' voor een ieder die zich welkom voelt.</p> <p>Na afloop van de viering kunt u koffie en thee drinken met wat lekkers in het parochiehuis 'De Landerije', naast de kerk.</p>

Thema: Iedereen draagt een steentje bij!

